

DE AKTIEGROEP EKONOMEN PRESENTEERT

Dit nummer van het Tijdschrift voor Politieke Economie draagt een bijzonder karakter: vanaf dit punt zijn alle schrijvers leden of oud-leden van de Aktiegroep Economen; het tienjarig jubileum van deze aktiegroep vormt de achtergrond van deze op het eerste gezicht wat gezochte konstruktie.

De Aktiegroep Economen is opgericht in 1968, en zo hoort het natuurlijk ook. Zoals we goede en slechte wijnjaren kennen, zo zijn er ook goede en minder goede jaren voor de oprichting van een aktiegroep. Het behoeft geen betoog dat 1968 voor wat dat betreft een topjaar is geweest. Zomer 1968, en nog wel in Amsterdam — het is duidelijk, dat de Aktiegroep Economen al vanaf de start een gelukkige toekomst tegemoet zou gaan.

Gezien het stormachtige jaar van oprichting is het frappant, hoe keurig de oud-leden van de aktiegroep zijn terechtgekomen. Het voor dit blad gebruikelijke kolofon ('de schrijver studeerde sociologie in Leiden en is werkzaam op de school voor journalistiek' of iets dergelijks) kan voor de aktiegroep ekonomen zelfs geheel achterwege blijven: alle medewerkenden hebben economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en zijn zonder veel uitzondering werkzaam als (beleids-, advies-, onderzoeks- of wetenschappelijk) medewerker bij universiteit, gemeente en vakbeweging. Keurige huisvaders, die dag in dag uit de zo broodnodige achtergrondinformatie verschaffen aan hun werkgevers, maar altijd op de achtergrond blijven en nooit ten eigen bate aan de weg timmeren. Geen bijbanen, en altijd op tijd op hun werk. Verder wordt de ploeg gekompleteerd door twee zogenaamde journalisten: een directeur — hoofdredakteur van een of ander onbekend Belgisch ekonomenkrantje (Boorman), en een nieuwbakken redakteur van het meest degelijke en serieuze weekblad voor Nederlandse intellectuelen (Kooistra, van De Groene).

Niet alleen qua werksituatie, maar ook in politiek opzicht vertonen de veteranen van de aktiegroep een vrij grote homogeniteit: van links in de PvdA tot midden in de CPN — een smalle maar zeer belangrijke punt uit de taart van de Nederlandse politieke verhoudingen. Anarchisme, trotskisme, kabouterbeweging, PPR en D'66 hebben bij niemand houvast gekregen. Slechts één van de oud-leden is overgelopen naar het kamp van de werkgevers (die is natuurlijk niet uitgenodigd voor deze bundel), maar alleen om daar de zaak "van binnenuit te hervormen"; we wachten maar af. Verdere afvalligen kent de aktiegroep ekonomen niet.

Bij de oorspronkelijke opzet van deze speciale uitgave heeft ons voor ogen gezweefd, dat alle deelnemers hun licht nu eens onbevangen zouden laten schijnen over de aktuele situatie in het hedendaagse kapitalisme.

Geen gepeuter met voetnoten, maar een paar flinke halen met een vijftuims pen. Alleen Adriaan Boorman, Maarten van Klaveren, Sander Kooistra en Dick van der Laan, Pim Juffermans en Gerrit Vlieger zijn die oorspronkelijke opzet enigszins trouw gebleven. Zij mogen daarom het nummer openen, voorafgegaan natuurlijk door een kort uittreksel uit de geschiedenis van de Aktiegroep.

De overige bijdragen zijn zeker niet minder van kwaliteit, maar alleen wat anders van karakter. Rob Boonzajer Flaes, Rob de Klerk, Ton Korver en Boe Thio completeren daarom het nummer in alfabetische volgorde.

Rob Boonzajer Flaes